

Wijktuin

Achterveld&Groenvliet



DE GROENE TUIN DIE VERBINT

Nieuwsbrief

December

2022



Aan alle vrienden van de Wijktuin

Een nieuw gezicht op de tuin.

Ik wil mijzelf graag even voorstellen. Mijn naam is Annemieke Feyt, 52 jaar, en ik ben in 1998 in IJsselstein op Achterveld komen wonen. Ik heb twee lieve jongens van 18 en 20 jaar en ben inmiddels als zelfstandige privacy professional/projectleider fulltime bezig met privacy van alle Nederlanders. Naast werk houd ik er van om steden te bezoeken en cultuur te snuiven, ook maak ik vaak lange wandelingen in de mooie Nederlandse natuur. Met mijn werkervaring op het gebied van plannen, organiseren en enthousiasmeren, probeer ik in mijn vrije tijd ook mijn steentje bij te dragen aan maatschappelijk betrokken instellingen.

Sinds een paar maanden ben ik nu voorzitter van het kernteam van de Wijktuin. Aangestoken door enthousiaste mensen in mijn omgeving, wilde ik mij graag inzetten voor de Wijktuin ook al heb ik niet echt groene vingers. De afgelopen tijd heb ik een aantal keren in m'n vrije uurtjes meegeholpen, vooral om kennis te maken en de sfeer te proeven. De Wijktuin is een fijne plek die, dankzij samenwerking van veel vrijwilligers, elk jaar opnieuw fantastische oogsten oplevert. Daarnaast zijn er ook nog eens evenementen waar veel bewoners, oud en jong, van kunnen genieten.

Ik hoop met mijn inzet vooral te kunnen bijdragen aan de werving van nieuwe vrienden en vrijwilligers. Mijn wens is dat de Wijktuin een fijne plek mag blijven waar jong en oud kunnen leren over moestuinen, fruitbomen en bloemen, bijvoorbeeld door in de Wijktuin mee te werken, deel te nemen aan (educatieve) evenementen of gewoon langs te komen. Een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor zowel vrijwilligers als bewoners.

Een fijn uiteinde voor 2022 en tot snel in de Wijktuin in 2023.

Annemieke



Van de penningmeester

December. Donkere en koude dagen. Tijd om terug te kijken op dit warme jaar en even vooruit te kijken naar 2023. Er ging veel goed dit jaar, bijen hadden het goed naar de zin en brachten volop honing, de stekjesmarkt werd goed bezocht en leverde weer nieuwe vrienden op en er meldde zich een nieuwe voorzitter.

Soms viel het wat tegen. Uitgerekend op het Oogstfeest, zaterdag 24 september, was het een schrale, natte dag; één van de beregeningspompen gaf de geest (hij was al wat bejaard, net als zijn collega's), een stevige kostenpost; de secretaris bedankte; er bleken nogal wat vrienden afgehaakt in de corona tijd.

Tijd om vooruit te kijken en plannen te maken voor het volgende jaar. Het Bij-eenhuis wordt van binnen flink opgeknapt, geschilderd en schoongemaakt en op zolder proberen we meer overzicht te krijgen door het maken van handige kasten onder het schuine dak. Het gereedschap wordt bekeken en vervangen als er niets meer van te maken valt.

Financieel teren we wel iets in, maar dat kunnen we nog goed dragen - al moet dat natuurlijk niet de gewoonte worden.

De bijen - slingeren en smelten

Dit voorjaar zijn wij vroeg van start gegaan met het bijenseizoen. Eind maart al hadden de werksters volop nectar en stuifmeel verzameld. De koninginnen gingen hierdoor vlot aan de leg wat resulteerde in een goede ontwikkeling van de bijenvolken.

Evenals vorig jaar konden wij de eerste honing slingeren in de maand mei. Kwam dat even mooi uit! De honing van vorig jaar was namelijk rond de kerstdagen 2021 al op. Van de zeven kasten op de Wijk tuin welke volgroeid waren, hebben wij gemiddeld 20 kilo honing geslingerd.

Na de laatste keer slingeren, dat was in augustus, volgden al gauw de werkzaamheden ter voorbereiding op het winter seizoen. Maar door de warme zomer en gedeeltelijk ook het warme najaar bleven de bijen nog vliegen tot half november. Eigenlijk ongehoord. Heeft dit toch iets te maken met de klimaatverandering? Uiteindelijk zijn de bijen dan toch 'ingevoerd' (de nog in de kast aanwezige honing aanvullen met suiker) en wij hopen dat zij voldoende voer en stuifmeel hebben verzameld om de winter door te komen.

Het winterwerk voor de imkers bestaat uit kasten en voerbakken schoonmaken. Wij hebben de in de stoomwas-smelter geplaatste bijenramen onder handen genomen. Bijenwas die met de smelter is teruggewonnen, wordt eerst gefilterd en daarna weer gebruikt om nieuwe wasvellen te gieten. Voor dat laatste is een wasgiet-installatie aangeschaft. Zo recycelen wij onze eigen bijenwas.



Dit jaar is er een nieuwe observatiekast aangeschaft (zie de vorige Nieuwsbrief). De kast is tot op heden zeer succesvol gebleken om bezoekers een inkijkje te geven hoe bijen hun raten bouwen als zij in het wild leven.

De bijenvolken in de rij kasten, opgesteld achter het Bij-eenhuis, staan er goed bij. Wij gaan alleen nog één keer een bestrijding uitvoeren tegen de aanwezige parasiet varroamijt. En dan is het afwachten of alle kasten goed de winter doorkomen.



Laten wij hopen op een goed voorjaar zodat het bijenseizoen 2023 weer net zo succesvol start als de afgelopen twee jaren.

Bob

De groentetuin

Alweer een jaar voorbij. Terwijl ik dit schrijf sneeuwt het in Limburg en buiten is het waterkoud.

Het groententeeltseizoen is afgesloten en de bedden zijn gereed gemaakt voor het volgende seizoen. We hebben weer veel mensen blij kunnen maken met de gekweekte groenten, van alles stond er op de tuin. Van spinazie tot aan de paprika's. Het ene product ging beter dan het ander.



Zoals ik al eerder had omschreven, verrijken we de grond met compost en koeienmest en met stro voor de droge tijden om nog een betere oogst te krijgen. Volgend jaar kunnen we gaan bekijken of we het goed hebben gedaan.

De paden tussen de bedden zijn weer gedeeltelijk opgehoogd met de houtsnippers die we van de RMN krijgen. Altijd een prettige samenwerking gehad en voldoende toevoer van houtsnippers. Nu is het zo dat - voor groenonderhoud - de samenwerking tussen de RMN en de gemeente IJsselstein wordt gestopt, om wat voor reden dan ook. Nu maar hopen dat wij in de toekomst van de gemeente ook de houtsnippers mogen krijgen voor onze tuin.

Met het maaien van de berm langs onze tuin werd door RMN goed rekening gehouden. We hadden daar bloemen ingezaaid waar een ieder van kon genieten, ook de bijen waren hier blij mee. Bordjes waren er gemaakt om voorbijgangers duidelijk te maken dat het om een *bijentankstation* ging. Mooi geïllustreerd door een van onze vrijwilligers, zo mooi dat iemand zo'n bordje mee naar huis heeft genomen. Dit was natuurlijk niet de bedoeling ...

We kijken uit naar het volgende seizoen, maar voor het zover is, is er nog wel het e.e.a. te doen op de tuin.



Rest mij nog om u fijne Kerstdagen, een vrolijk uiteinde en een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. En hopelijk zien we elkaar weer op onze mooie Wijk tuin aan de Achtersloot.

Met vriendelijke groet, Hans Rijkse

Kruiden in de Wijk tuin

De warme zomer eiste veel water in de tuin, maar dat bleek soms onvoldoende voorhanden. Op een apart plekje vlakbij de sloot deden de kruiden het beduidend beter dan in de voor kruiden gereserveerde vakken. Dat nemen we mee in het jaarplan 2023.

Warmte is mooi voor kruidenplanten als rozemarijn en tijm, maar kruiden meer bekend in de Hollandse keuken - zoals dille, selderij en peterselie - kwamen met dit weer moeizaam op. Verrukkelijke kruiden, onmisbaar in de soep en als decoratie geliefd bij onze Wijk koken ploeg.



Rozemarijn hebben wij voor u gedroogd evenals laurier, mocht u wat nodig hebben: vraag het gerust onze tuinmedewerkers.

Tip: probeer eens wat salie even mee te fruiten in uw hapjespan.

Tot ziens op de tuin!
Groet Florie

De bloemen

De bloementuin is telkens een verrassing. We hebben afgelopen tijd "geïnvesteerd" in dahlia's. In 2021 waren zowat alle nieuwe knollen uiteindelijk verrot, omdat slakken de uitlopers gelijk op(vr)aten.

In 2022 nieuwe kansen ... dachten wij: nieuwe knollen werden voorgekweekt in grote bloempotten, zodat slakken het uitgelopen groen niet meer lekker zouden vinden. Nou, vergeet deze tactiek. De slakken van de Wijk tuin lusten ALLES! (Behalve bepaalde vaste planten, t.w. woekeraars).

Achter het Bij-eenhuis proberen wij een pluktuin aan te leggen. Dat is niet meegevallen door de droogte en warme zomer. Mochten we in 2023 wéér een droge, warme zomer hebben, dan komt er mogelijk beregening in de pluktuin.

Al met al, wanneer er 'n boeketje geplukt wordt in de Wijk tuin, dan vind ik het een bijzonder en zeer gevarieerd bloemstuk. En bovendien lang houdbaar in een vaas ... puur natuur!



Er zijn nu heel veel voorjaars bloembollen gepoot, de bloementuin is ook flink aangepakt, meer op kleur en soorten bij elkaar.

Door vrijwilligers bedacht en mét vrijwilligers uitgevoerd.

Iedereen bedankt voor de inzet en een fleurig 2023 toegewenst!

Merian

WijkKoken

Na de coronamaatregelen startte WijkKoken weer in april jl. . Wij hebben het dit jaar velen met een driegangendiner naar de zin kunnen maken. Als vanouds. Op de eerste woensdag van de maand met een vegetarische menu en op de derde woensdag met vlees of gevogelte.

We gaan hier in 2023 met veel plezier mee verder. Onze succesformule? Twee koks, deel uitmakend van een grotere groep enthousiastelingen (zie de foto), bereiden een verrassingsmenu, daarbij ondersteund door een vaste vrijwilliger.



In het Bij-eenhuis in de Wijk tuin kunnen per keer ca. 10 personen – die zich vooraf hebben aangemeld - aanschuiven. De inloop is vanaf 17.45 uur. In de zomer eten we meestal buiten en anders lekker knus binnen.

Voor het koken wordt o.a. gebruik gemaakt van groenten, fruit, kruiden of andere producten uit de Wijk tuin. *Biomonkie*, in de Doelenstraat, sponsort deels de vegetarische maaltijd. Het is dankzij sponsoren dat we de maaltijd kunnen aanbieden voor het bescheiden bedrag van € 7,50 per persoon. Wij mogen wel een drankje, maar geen alcohol serveren.

Elke inwoner van IJsselstein, jong of oud, die het gezellig vindt om, alleen of samen met iemand anders, in een groepje te komen eten, is van harte welkom. Het levert fijne gesprekken op, je leert nieuwe mensen kennen en het kan zelfs tot vriendschappen leiden.

Maar dat is niet het enige, je doet vaak ook nog ideeën op om zelf aan de slag te gaan in de keuken, al dan niet met ingrediënten uit de Wijk tuin.

WijkKoken zet altijd bijzondere gerechten voor die met zorg zijn bereid. Heel divers ook. Zo hadden we dit jaar Nieuw-Zeelandse spinaziesoep, salade met gegrilde perzik en peultjes, bietenwraps met doperwtenspuree, rendang van Jackfruit, muffins, tartelets ... teveel om op te noemen. Daarnaast avonden met een Grieks, Oosters en Italiaans thema.



Het is een uitdaging voor de koks om ook in 2023 weer leuke verrassingsmenu's voor de gasten te koken. Zin om als gast aan te schuiven? Mail dan naar wijkkoken@stichting-pulse.nl

Wilma van Doorn

Informatie over samen eten in de Wijk tuin - **WijkKoken** via website Pulse. <https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijkkoken>



Het Oogstfeest in 2022



En dan nog dit ...

In het najaar bezochten heel wat schoolklassen de Wijktuin voor lessen Natuur & Milieu (NME). Tien ochtenden maar liefst. Hier een verslag van basisschool De Opstap groep 1/2, begin oktober.

Vorige week dinsdag zijn we met de klas op bezoek geweest in de Wijktuin bij Kabouter Tuin. Kabouter Tuin was de dag ervoor helemaal vergeten om zijn klusjes te doen en vandaag was zijn verjaardag, 100 jaar! Natuurlijk wilden wij hem heel graag helpen met zijn klusjes, zodat hij toch een leuke verjaardag zou hebben. In kleine groepjes gingen we snel aan de slag.

Dit hebben we allemaal gedaan:

- We mochten bloemen plukken in de tuin en deze op een verjaardagskaart plakken.
 - Met meneer Bob hebben we het onkruid gewied en het pad vrij gemaakt van blaadjes. Leuk dat we ook gelijk weer wat wormen tegenkwamen.
 - We zochten in de tuin naar cadeautjes voor Kabouter Tuin. Een zacht stukje mos om op te slapen, kruiden uit de kruidentuin, een mooie bloem, wat we zelf maar konden bedenken.
 - We maakten een verjaardagskaart met fruit, groente en bloemen uit de tuin voor alle dieren die op het feest zouden komen. Wat eet iedereen eigenlijk graag? Er zijn echt prachtige taarten gemaakt!
 - Er moesten uitnodigingen voor het feest worden gestuurd naar alle dieren. In de tuin gingen we op zoek naar het huis van worm, pissebed, koolmees, bij en slak. Wat leuk om te zien waar zij wonen!
- Alle klusjes waren geklaard en we hebben een hele leuke een leerzame ochtend gehad met dank aan de vrijwilligers van de Wijktuin en de hulpouders!*

Sandra



Behalve kabouters zijn er ook egeltjes in de tuin ...



Vrijwilligers

Liefhebber van klussen? Of van buiten bezig zijn? In stilte, of samen met anderen? Groene vingers of niet, wanneer het u wat lijkt om mee te helpen in de Wijktuin, kom dan eens langs. Een paar uurtjes per week, dat gaat vast wel. Net met pensioen? Steek uw licht op bij de Wijktuin en weeg af of het aantrekkelijk is (wij weten het antwoord ...). Iedereen op de tuin is blij wanneer wij nieuwelingen kunnen verwelkomen.

Buiten werken is gezond, dat is mooi meegenomen. Maar onze vrijwilligers ontvangen daarnaast een paar keer per jaar een bedankje van Pulse voor al het werk dat is verzet. Op 14 september stond een buffet met bbq gereed op de middenstip en zorgde enkele medewerkers van Pulse voor de maaltijd. En op 16 december stond het Nozema-gebouw open voor een kerstborrel voor alle vrijwilligers van Pulse. Een bijzondere locatie die wij niet met lege handen verlieten. Een kerstattentie ging mee naar huis, een papieren tas vol lekkernijen. Pulse bedankt!

Eind januari 2023 pakt het kernteam uit met de traditionele stampotavond, voor het eerst na twee jaar. Vrijwilligers ontvangen hiervoor een uitnodiging. Ook het kernteam zet de vrijwilligers graag in het zonnetje.

U begrijpt, vrijwilligerswerk loont.

Fantastisch veel fruit dit jaar ... Nijvere handen schilden appels en bereidden appelmoes.



Website

De website van *GroenTrefpunt* houdt binnen afzienbare tijd op te bestaan als zelfstandige site. De Wijktuin is overgegaan naar de website van Pulse.

Het adres van de website: <https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/wijktuin/>

Nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur ons dan s.v.p. een e-mail.

Het e-mailadres van de Wijktuin is wijktuin@stichting-pulse.nl

Vriendenbijdrage

Maakt u ons blij met uw steun?

De jaarlijkse bijdrage ad €7,50 kan worden overgemaakt op bankrekening NL15 RABO 016 049 9380 t.n.v. STG. Pulse o.v.v. Wijktuin

Vermeld s.v.p. duidelijk uw voor- en achternaam én e-mailadres of woonadres.

Even pauze ...

Vanaf 19 december 2022 t/m 15 januari 2023 is de tuin gesloten.

Vanaf maandag 16 januari 2023 gaat de Wijktuin weer open, vier dagen per week. Maandag, woensdag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur.



Kernteam:

Agnes, Annemieke (voorzitter),
Ben (penningmeester), Florie,
Hans, Merian en Rob

Foto's: uit eigen koker ☺ en van Henny

DE GROENE TUIN DIE VERBINDT

Wijktuin Achterveld&Groenvliet
Achtersloot 23a
3401 NR IJsselstein

Voor bijzonderheden, activiteiten en achtergronden kijk op:

- <https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/wijktuin/>
- <https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijkoken/>
- <https://www.facebook.com/WijktuinAchterveldGroenvliet>
- <https://www.picuki.com/profile/wijktuinachterveld>

Contact:
Stichting Pulse
Postbus 29
3400 AA IJsselstein
T 030 – 68 68 0 30

E wijktuin@stichting-pulse.nl

B NL15RABO 016 049 9380 STG. Pulse o.v.v. Wijktuin